

ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ

Κούφια Γη

Μέσα σε αυτό το κενό, υπάρχουν τρεις ομόκεντροι πλανήτες, με τον ίδιο άξονα. Έχουν περίπου το μέγεθος

ENTMOYNT ΧΑΛΕΨ

αστρονόμος

1692

από θανάτου από μη εγβηράμ κενάρανδουφικώ εληθηραμέσα κοπώνθληθη καυείπαγοναχιχή βάρειαιραχέα μένη

ΤΖΩΝ ΚΛΗΒΣ ΣΥΜΣ

πρώην λοχαγός πεζικού

Μάιος 1818 - Οχάιο, ΗΠΑ

α νησί στον αρκτικό ωκεανό, πολύ πιο πέρα από το βόρειο άνεμο. Ο θεός που κάθεται στο κέντρο, στον ομφ

ΠΛΑΤΩΝ

ότερη από τη διάμετρο της Γης. Στο κέντρο βρίσκεται μια τεράστια "μπάλα θαμπής κόκκινης φωτιάς, περικυ

ΓΟΥΙΛΣ ΤΖΩΡΤΖ ΕΜΕΡΣΟΝ

1908



Χάρτης της Αγκάρθα.

Ο Ελβετός μαθηματικός ΛΕΟΝΑΡΝΤ ΟΗΛΕΡ (1707-1783), πίστευε ότι στο κέντρο της γης, υπήρχε ένας μικρός ήλιος, που έριχνε το ήπιο φως του σε ένα πολύ ανεπτυγμένο υπόγειο πολιτισμό.

Ο ΛΟΡΔΟΣ ΛΥΤΟΝ (1803-1873), στο βιβλίο του "*Η Επερχόμενη φυλή*" λέει πως ακολουθώντας τις στοές ενός μεταλλείου, βρέθηκε σε ένα υπόγειο κόσμο όπου συνάντησε φτερωτά όντα, καθώς και μία φυλή που αποκαλεί τον εαυτό της *Βριλ-για*.
.Οι

Βριλ-για

, διατηρούν ένα σοφό και ανώτερο πολιτισμό, και είναι κάτοχοι της "*δύναμης Βριλ*

", που την χειρίζονται μέσω ενός θαυματουργού ραβδιού. Η

δύναμη Βριλ

, είναι η υπέρτατη γήινη δύναμη και δημιουργήται από τη συλλογή της αιθερικής ενέργειας της γης, σε σύνδεση με την προσωπική ενέργεια του ανθρώπου. (Βλέπε υπερόπλα Τέσλα, οργογεννήτρια Ράϊχ, εναέριο εύπλαστο ρευστό του Συμς, Μέσμερ κλπ)

Ο ΑΔΟΛΦΟΣ ΧΙΤΛΕΡ, που ήταν μέλος της εταιρείας της Θούλης και της αδερφότητας των Βριλ, ξεκίνησε την επιχείρηση Υπερβόρεια που είχε ως σκοπό τις ανασκαφές σε διάφορα σημεία της Ευρώπης για την ανακάλυψη ιχνών μιας Αρείας υπόγειας ανώτερης φυλής. Στην Ελλάδα έγιναν έρευνες στο φαράγγι του Βίκου, στη Γαύδο, στο Δίστομο και αλλού. Ο Χίτλερ πίστευε πως η γη είναι κούφια και πως η καμπυλότητά της θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την εκπομπή υπέρυθρων ακτινών, που θα μπορούσαν να καταγράψουν κινήσεις σε τεράστιες αποστάσεις και για την διενέργεια πολεμικών επιχειρήσεων πίσω από τις γραμμές του εχθρού μέσω υπόγειων διαδρομών.



Το πολικό άνοιγμα στο βόρειο πόλο

Η Βουδιστική παράδοση ονομάζει *MANOY* τον άρχοντα - επόπτη του πλανήτη. Το όνομα *Μανού*

συναντάται με διάφορες παραλλαγές σε πολλούς αρχαίους λαούς. Είναι ο ΜΕΝ ή ΜΗΝ των Αιγυπτίων, αλλά και ο 'μμων-Ρα (κρυμμένος ήλιος), ο Μίνωας των Ελλήνων κ.ά.

Η Ινδουιστική παράδοση έχει αναφορές στον *ΤΣΑΚΡΑ-ΒΑΡΤΗ* (εκείνος που θέτει σε περιστροφή τον τροχό) ή παγκόσμιο μονάρχη (βλ. Α-πόλλων ή Α-πολλών ή Α-Πόλον του Πλάτωνα). Η σπηλιά της Πεντέλης θεωρείται "

Αιπόλειο του Πανός

", δηλαδή ο πόλος του Πάνα ή του παντός. Το σύμβολο του πόλου είναι η σβάστιγκα. Για τους Ναζί η σβάστιγκα συμβόλιζε την αιώνια κίνηση του κόσμου και τον άξονα αυτής της κίνησης, τον πόλο, από όπου εξήλθαν οι 'ρειοι. Είναι ένα σύμβολο περιστροφικής κίνησης. Θυμηθείτε ότι στον Β' Παγκόσμιο πόλεμο οι σύμμαχοι αποκαλούσαν τον εχθρό "

οι δυνάμεις του άξονα

".

Οι ΑΝΑΣΑΖΙ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ξαφνικά στην Δυτική Αμερική το 100 πΧ και εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς 15 αιώνες αργότερα, πίστευαν πως οι πρόγονοί τους βγήκαν από τον κάτω κόσμο μέσα από μία τρύπα που ενώνει την επιφάνεια με το κέντρο της γης, μέσα από την ίδια τρύπα οι ψυχές των νεκρών γυρνάνε στην αρχέγονη πατρίδα τους. Έχτιζαν υπόγειες κατοικίες ή σε κοιλώματα του εδάφους και ναούς κοντά σε τρύπες. Έχτιζαν πενταόροφα κτήρια 2000 δωματίων!!! Οι Ινδιάνοι Ναβάχο τους έδωσαν το όνομα Ανασάζι που σημαίνει "<i>ξένοι αρχαίοι".